

N I E U W S

 F L I T S

Schooljaar 2020-2021 – Aflevering 1



In deze Nieuwsflits:

- ✿ Nieuw schooljaar!
- ✿ Informatieavond dinsdag 8 september 2020
- ✿ Schoolfotograaf maandag 14 september 2020
- ✿ Bibliotheek
- ✿ Parro
- ✿ Korte berichten

Nieuw schooljaar!

Het **nieuwe schooljaar** is begonnen! Een nieuwe klas, misschien een andere juf en nieuwe dingen om te leren.

We willen graag zoals elk jaar nog een keer benadrukken dat er **niet gefietst** mag worden **op de stoep** en zeker **niet** door het plantsoen voor de school.

Net als voorgaande schooljaren blijven de '**fruitdagen**' bestaan. Op donderdag en vrijdag mag er alleen fruit gegeten worden tijdens de pauze, naast het drinken. Let op: ook 'gezonde' koeken zijn géén fruit! Deze mogen dan ook niet opgegeten worden op de fruitdagen.

LET OP! In de klassen **scheiden** wij ons **afval**. We hebben drie bakken: plastic, rest en papier. Wij geven lege plastic pakjes en flesjes van de kinderen zoveel mogelijk mee terug naar huis om minder afval op school te creëren. Wij willen de kinderen graag stimuleren om bewuster met het milieu om te gaan (door bijvoorbeeld herbruikbare flesjes of bekers te gebruiken voor het drinken i.p.v. wegwerppakjes).

De **gymdagen** zijn dit jaar ook weer op woensdagochtend en vrijdagmiddag. Juffrouw Patty zal de gymlessen weer verzorgen.

Op woensdag gymmen alle groepen, ook de kleuters.

Op vrijdagmiddag gymmen de groepen 3 tot en met 8.

De kinderen moeten een tas bij zich hebben met hierin gymkleding (shirt, broek, schoenen) en een handdoek en washandje om zich te kunnen wassen na het gymmen.

Geen gymspullen bij of mist er iets in de tas? Dan helaas ook niet meedoen met de gym. Wij merken vaak dat kinderen die in groep 5 of hoger zitten zeggen dat hun ouders het vergeten zijn, maar wij vinden dat kinderen vanaf die leeftijd groot genoeg zijn om zelf hun tas in te pakken en te denken aan het meenemen van de tas 😊

Verdere informatie voor de groepen wordt via de mail of via Parro naar jullie gestuurd. Zeker in de eerste weken komt er veel informatie jullie kant op!

Informatieavond dinsdag 8 september 2020

Op **dinsdag 8 september** is de eerste **informatieavond** van het schooljaar. Informatie hierover volgt nog.

Schoolfotograaf maandag 14 september 2020

Maandag 14 september is het weer tijd voor de **schoolfoto's** 📷. Er komt nog meer informatie jullie kant op! 😊

Zet hem op de kalender! Deze datum stond nog niet op de jaarkalender van school, omdat de datum toen nog niet bekend was.

Bibliotheek

JHAAAA, de schoolbieb mag weer open! Hier zijn we echt ontzettend blij mee!!! Vanaf vandaag kunnen alle kinderen weer heerlijk boeken komen lenen op school. Geeft u uw kind wel een stevige tas mee, zodat de boeken niet beschadigd raken? Alvast bedankt!

In de Nieuwsflitsen zal te zien zijn wanneer de **bieb** dit schooljaar open is. Houd dit goed in de gaten en zorg ervoor dat uw kind de boeken meeneemt naar school 😊

De dagen dat de **schoolbieb open** is de komende weken:

Woensdag 16 september 2020

Woensdag 30 september 2020

Woensdag 14 oktober 2020



LEZEN IS EEN FEESTJE!!!

Boeken lezen is de basis

De nieuwe generatie leest minder dan de voorgaande generaties. Door de opkomst van technologische snufjes als iPads, PlayStations en Apps is er nou eenmaal meer afleiding dan vroeger. Dit is terug te zien in de cijfers van het leesgedrag van Nederlandse tieners. Uit onderzoek van MediaTijd blijkt namelijk dat tieners nog maar tien minuten per dag besteden aan lezen, terwijl dit vijf jaar geleden nog meer dan het dubbele was.

Het wordt tijd om hier verandering in te brengen en boeken lezen weer *hot* te maken. Boeken lezen geeft je kind een ontwikkelde en sociale voorsprong waar jullie nu en later profijt uit kunnen halen. We leggen je hieronder uit waarom lezen zo belangrijk is voor je kind.

Boeken lezen is kennis vergaren

Tijdens het lezen krijgt je kind niet alleen te maken met nieuwe woorden en begrippen, ook wordt er bijvoorbeeld kennis opgedaan over belangrijke gebeurtenissen of personen uit het verleden en verschillende hedendaagse culturen. Ook zorgt het leven van een verhaal ervoor dat het brein aan het werk wordt gezet en beelden visualiseert die het verhaal ondersteunen.

Boeken lezen is inzichten krijgen

Een verhaal roept vragen op. Waarom doet de hoofdpersoon dit? Waarom kiest hij voor deze aanpak? Hoe gaat het normaal in zijn werking? En waarom gaat het nu juist anders? Allemaal vragen die tijdens het lezen op kunnen borrelen. Door steeds meer en bewuster over deze vragen na te denken is je kind in staat om hier een weldoordachte mening over te vormen. Het onderbouwen van bepaalde gedachten door middel van argumenten is erg belangrijk en in iedere sociale gelegenheid een handige vaardigheid om te bezitten.

Boeken lezen is leren concentreren

Een boek vereist aandacht. Ben je niet gefocust tijdens het lezen? Dan kun je dezelfde zin drie keer lezen en deze alsnog niet begrijpen. Met lezen vergroot je, zonder dat je het doorhebt, de spanningsboog. De spanningsboog die zo belangrijk is tijdens het leren voor en het maken van proefwerken en tentamens.

Boeken lezen is leren verwoorden

Door te lezen, verschaft je kind zichzelf een grotere woordenschat. Niet alleen is dit fijn om teksten beter te begrijpen, ook is dit beter voor het eigen spraakvermogen. Iemand die meer woorden kent, komt nou eenmaal beter uit zijn woorden en kan beter verwoorden wat hij of zij bedoelt. Naast het feit dat je kind meer woorden kent, leert hij of zij ook meer op het gebied van grammatica, zinsbouw en schrijven.

Boeken lezen is gevoel

Tijdens het lezen krijg je te maken met personages met verschillende gevoelens en karakters. Een kind leert hierdoor over gevoelens van anderen en leert zich in te leven in de gedachten van anderen. Een boek lezen ontwikkelt dus het empathisch vermogen.

“I love books.

I love that moment when you open one and sink into it, you can escape from the world, into a story that's way more interesting than yours will ever be.

Elizabet Scott

Lezen is leuk!

Naast alle bovengenoemde punten is het lezen van een boek natuurlijk hartstikke leuk! Of je nou wilt wegdromen bij een roman, elke bladzijde met spanning omslaat in een thriller of in hogere sferen wilt komen met poëzie, met een goed boek is alles mogelijk.

Parro

We gebruiken dit schooljaar ook weer de app **Parro** om te communiceren met de ouders. Jullie kregen in een van de vorige weken een uitnodiging om de klas van uw zoon(s) en/of dochter(s) te volgen.

De leerkrachten zullen zo vaak mogelijk Parro gebruiken voor korte, informatieve berichten, maar ook laten weten wat er gedaan wordt in de klas en wat er geleerd wordt. Om dus niets te missen, moet u zich aanmelden!

Korte berichten

- De volgende Nieuwsflits komt uit op woensdag 16 september 2020.
- De S.O.S.-formulieren zijn vorige week weer meegegeven naar huis. Wilt u deze graag zo snel mogelijk invullen en terug inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind(eren)? Bedankt voor jullie medewerking!
- We hebben wat jarigen in ons team deze maand:

5 september - Juf Amber
13 september - Juf Mariëtte
27 september - Juf Jorien

Gefeliciteerd allemaal!

- De schoolregels van deze week en volgende week:

